



Buig niet! Inspiratieavond met ds. Ad van Nieuwpoort op 22 april

We leven in een spannende en verwarrende tijd. In de samenleving leeft veel onrust. Autocratische leiders maken de dienst uit. Oorlogsgeweld, klimaatontkenning, leugens die als waarheden verkocht worden en de kwetsbaarheid van onze democratie. Het is niet eenvoudig alert en weerbaar te blijven. Herkent u dit en wilt u zich hierin verder verdiepen? Dan nodigen we u, gemeenteleden, parochianen in en rondom Amersfoort, van harte uit voor een inspirerende avond over dit thema op 22 april.

Gastspreker is ds. Ad van Nieuwpoort, schrijver van het pamflet 'Buig niet – bijbels tegengif voor nu'. Hij laat hierin zien hoe oude Bijbelverhalen ons kunnen helpen mentaal weerbaar te worden. Ze bevragen onze 'goedgelovigheid' en reiken ons een nieuw perspectief aan. In zijn verrassende duiding van het Bijbelboek Daniël gaat Van Nieuwpoort in gesprek met Václav Havel en Aleksej Navalny. Mentale weerbaarheid begint, volgens Van Nieuwpoort, door jezelf vragen te stellen.

Wanneer en waar

Woensdag 22 april 2026

Inloop vanaf 19.30, aanvang programma is 20.00 uur.

Marcuskerk, Asschatterweg 1, 3831 JJ in Leusden

Aanmelden is fijn, het helpt ons om voor voldoende koffie/thee te zorgen. Dat kan via: ariska.holland@kpnmail.nl ovv aanmelding ring Amersfoort

ds. Martin Snaterse (De Inham), Ariska Holland (gemeentelid), Bram Schriever (PKN classicaal college visitatie).

De Ring Amersfoort bestaat uit de kerkelijke gemeenten in Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk, Eemnes, Lage Vuursche, Leusden en Soest.

Aanvulling van de redactie van 'Zin in Leusden':

*Behalve genoemde gemeenteleden en parochianen zijn **alle** geïnteresseerden welkom!*